

*Leef je leven  
ook als ik verdwijn  
ik ben er niet voor even  
ik zal er altijd zijn.*

Verdriet en dankbare herinneringen gaan samen  
nu we afscheid moeten nemen van

# Paul Vermeiren

*Lid van Koninklijke Sint Jorisingilde Wuustwezel  
Conciërge bij R.D.K.*

Geboren te Wuustwezel op 26 december 1952  
en van ons heengegaan in het A.Z. Klina te Brasschaat  
op dinsdag 18 oktober 2022.

Wij nemen afscheid van Paul  
**op donderdag 27 oktober 2022 om 10.00 uur**  
in de aula van Afscheidshuys Goossenaerts,  
aansluitend vertrouwen we zijn as toe aan de natuur  
op de begraafplaats van Wuustwezel.

Samenkomst aldaar, Theo Verellenlaan 71,  
2990 Wuustwezel vanaf 9.30 uur.

Gelegenheid tot groeten in het Afscheidshuys  
Goossenaerts, Theo Verellenlaan 71, 2990 Wuustwezel  
op dinsdag 25 oktober 2022 van 19.00 tot 19.30 uur.

Zullen hem nooit vergeten:

Jan en Daantje Vermeiren - Evers,  
Jari, Ruben, Stijn

Peter en Claudia Van Aelst,  
Kyra en Sherap, Devin Yeshi

Bruno en Barbara Machado - Vermeiren,  
Bruno, Miguel, Patricia

*zijn kinderen en kleinkinderen*

Zijn broers, schoonzussen, neven en nichten.  
De families Vermeiren en Anthonissen.

Met waardering aan het ganse team van A.Z. Klina  
in bijzonder afdeling inwendige 4 voor hun liefdevolle zorgen.

KOESTER DE MOOIE MOMENTEN.

Rouwadres: Familie Paul Vermeiren  
p/a Afscheidshuys Goossenaerts  
Theo Verellenlaan 71, 2990 Wuustwezel.  
Digitaal condoleren via [afscheidshuys.be](https://www.afscheidshuys.be)