

*Voor heel de wereld was hij een vriend,  
voor ons was hij de hele wereld.*

Dankbaar voor de vele jaren  
dat wij hem in ons midden mochten hebben  
nemen wij weemoedig afscheid van

De heer  
**Marcel Naenen**

weduwnaar van mevrouw  
**Josephine Denis**

*Lid van N.S.B.*

Geboren te Essen op 20 april 1930  
en zachtjes van ons heengegaan te Kalmthout  
in WZC Sint-Vincentius op 8 januari 2025,  
omringd door zijn gezin.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de uitvaartplechtigheid rond zijn  
urne bij te wonen op **vrijdag 17 januari 2025 om 10.00 uur**  
in de Sint-Jozefkerk te Gooreind, gevolgd door de asbestemming  
bij zijn vrouw op de begraafplaats aldaar, Mansionstraat.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk,  
Pastoor J. Meeusenplein 1, 2990 Wuustwezel, vanaf 9.40 uur.

Hij leeft verder in de herinnering van:

Patrick en Linda Stessels - Naenen

*zijn kinderen*

Robin en Isabelle Stessels - Kets

Eloise

*zijn kleinkinderen en achterkleindochtertje*

Zijn schoonbroer, schoonzus, neven, nichten en verwanten.  
De families Naenen, Denis, Van Loon, Smeulders.

Innige dank aan huisarts F. Kao alsook het voltallige team van  
WZC Sint-Vincentius, in bijzonder afdeling Bellavista 2  
voor hun inzet en menslievende zorgen.

KOESTER DE MOOIE MOMENTEN.

Rouwadres: Familie Marcel Naenen  
p/a Afscheidshuys Goossenaerts  
Theo Verellenlaan 71, 2990 Wuustwezel.  
Digitaal condoleren via [afscheidshuys.be](https://www.afscheidshuys.be)