

*Machteloos tegen dit afscheid  
maar dankbaar voor elke minuut  
die jij bij ons was ...*



In zijn eigen vertrouwde omgeving  
is vredig van ons heengegaan

De heer  
**Louis Van den Keybus**

echtgenoot van mevrouw  
**Lucia Oostvogels**

*Lid van OKRA*

Geboren te Wuustwezel op 18 september 1930  
en aldaar thuis overleden op 28 juni 2023,  
omringd door zijn dierbaren.

Gesterkt door Gods zalvende hand.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid  
te nemen van Louis op **donderdag 6 juli 2023 om 10.00 uur**  
in de parochiekerk van Sint-Antonius te Sterbos-Wuustwezel,  
aansluitend leggen we hem te rusten in de familiegrond  
bij zijn dochter op de begraafplaats van Wuustwezel-Centrum.

Samenkomst in voornoemde kerk, vanaf 9.40 uur.

U kan Louis een laatste groet brengen in het Afscheidshuys  
Goossenaerts Theo Verellenlaan 71, 2990 Wuustwezel  
op woensdag 5 juli 2023 van 19.00 tot 19.30 uur.

Delen in dit verlies:

Lucia Oostvogels

*zijn echtgenote*

† Rita Van den Keybus, Jef Vanden Kieboom en Marleen Borms

*zijn kinderen*

Zijn broer, schoonzussen, neven en nichten.

De families Van den Keybus en Anthonissen.  
De families Oostvogels en Koeken.

Met dank aan huisarts P. Marichal en het team van Lieve Fockaert  
alsook Mai en Hugo voor hun inzet en menslievende zorgen.

KOESTER DE MOOIE MOMENTEN.

Rouwadres: Familie Van den Keybus - Oostvogels  
p/a Afscheidshuys Goossenaerts  
Theo Verellenlaan 71, 2990 Wuustwezel.  
Digitaal condoleren via [afscheidshuys.be](https://www.afscheidshuys.be)