

Bedroefd maar dankbaar voor alles wat hij
voor ons betekende, nemen we afscheid van

De heer Leo Beyers

echtgenoot van mevrouw Rosa Aernouts

Gepassioneerd voetballiefhebber

Geboren te Loenhout op 20 januari 1945
en zachtjes van ons heengegaan in het A.Z. Klinka
op 8 november 2024, omringd door de warmte van zijn gezin.

Hij leeft verder in de harten van:

Rosa Aernouts

zijn echtgenote

Sylvain en Carla Beyers - Haans

Famke

Jelle en Laure

Filip en Sylvia Hoogaerts - Beyers

Mila

Mano

Serge en Wendy Beyers - De Ryck

Lée

Lex

zijn kinderen en kleinkinderen

Zijn broers, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten.

De families Beyers en Aernouts.

Geen bloemen, geen kransen

Met een woord van dank aan Dr. J. Suykerbuyk, Dr. G.Vijgen, het ganse team van Thuisverpleging@care
en dagopvang NOAH voor hun inzet en warme zorgen.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de uitvaartceremonie rond zijn urne bij te wonen
in het Dennenhof op **maandag 18 november 2024 om 11.00 uur.**

Samenkomst aldaar, Bredabaan 940, 2930 Brasschaat, vanaf 10.30 uur.

Zijn as wordt bewaard in huiselijke kring.

U kan Leo een laatste groet brengen in het Afscheidshuys Goossenaerts
Theo Verellenlaan 71 te Gooreind op woensdag 13 november 2024 van 19.00 tot 19.30 uur.

Rouwadres: Familie Beyers - Aernouts

p/a Afscheidshuys Goossenaerts Theo Verellenlaan 71, 2990 Wuustwezel.

Digitaal condoleren via [afscheidshuys.be](https://www.afscheidshuys.be)